

Beste Dennis,

*Afscheid nemen bestaat niet....* Althans, als we één van de bestverkopende Nederlandse artiesten ooit moeten geloven. Maar, niet alle uitspraken van de beste man blijken te kloppen. Ook deze dus niet. Want afscheid nemen doen we wel degelijk vanavond.

Ik spreek je toe uit namens de voltallige gemeenteraad. Jij hebt sinds 12 augustus 2019 aan het hoofd gestaan als Waarnemend Burgemeester van de gemeente Landsmeer. Een rol die je voor het eerst bekleedde. Maar je kwam niet zonder fietstassen vol ervaring in andere rollen. Op jouw stalen ros fietste je menigmaal, Don Quichot gelijk, langs de Landsmeerse molen, van en naar het prachtige Landsmeer. Iedere andere vergelijking met deze 17<sup>e</sup>-eeuwse figuur houdt geen stand. Jij wist vanaf het begin heel duidelijk wat je te doen stond binnen de gemeente, je trok je plan en handelde daarnaar.

Maar dat deed je niet alleen. Je bent iemand die omgevingsbewust handelt. Geen solist, maar een goede dirigent. Je hebt oog voor ieders bijdrage en maakt jezelf niet groter dan het geheel. Jij laat ons als raad beter achter dan dat je ons aantrof.

Van meet af aan heb je je verdiept in wat er in Landsmeer speelde. Je ging bij menigeen op de koffie en werd al snel bekend en herkend als de nieuwe burgemeester. Dat persoonlijke, dat werd en wordt zeer gewaardeerd in Landsmeer. Je was benaderbaar en goed geïnformeerd.

Je investeerde ook in de raad. Er werd gewerkt aan vergaderingen met meer inhoud en minder vorm en je maakte duidelijk dat lang vergaderen niet per se iets zegt over de kwaliteit ervan. Waar vroeger vaak de nacht al was begonnen hielden we nu zelfs soms een stukje van de avond over. Samen met griffie, college en ambtenaren zijn vele dossiers zo in de afgelopen 21 maanden de revue gepasseerd.

Er werd uiteindelijk, mede door corona, wel wat van de flexibiliteit van ons allen gevraagd als het ging om vergaderen. Niet iedereen was in het begin even bekwaam in het online-bijeenkomen. *We horen je niet, je microfoon staat nog uit ...* was een van de meest gehoorde zinnen. Maar met vallen en opstaan zijn we altijd blijven staan voor de goede zaak. Als bijvangst is het nu zelfs mogelijk om digitaal te stemmen en gaan we het binnenkort zelfs meemaken dat vergaderingen met beeld en geluid kunnen worden meebeleefd. Met bier en bitterballen op de bank naar een bloedstollende bijeenkomst. Wie had dat kunnen denken anderhalf jaar geleden.

Overigens is ook duidelijk geworden wat de bestverkopende kast van IKEA is, als je zo bij je collega's naar binnen kijkt, maar goed, dat terzijde. Het is overigens de KALLAX, voor degenen die meeschrijven...

Je flexibiliteit toonde je ook in je manier van informeren. Er kwamen meerdere keren per maand gesprekken met de Burgemeester via de Lokale Omroep Landsmeer en als nalatenschap aan de gemeente Landsmeer ben je zelfs begonnen met je eigen podcastserie waarin je met diverse mensen uit Landsmeer terug hebt geblikt op de afgelopen tijd en ook vooruit wilde kijken naar wat nog komen gaat.

Ook voor de jongste inwoners van Landsmeer liet jij je niet onbetuigd. Tijdens de Sinterklaasperiode beleefde je een avontuur in de Dorpshuizen en fietste je zelfs naar Soestdijk. Heel leuk voor de kinderen en erg spannend ook.

Tegenwoordig is er een mooie discussie gaande over het zogenoemde dualisme en monisme. Jan Dirk Pruijm, scheidend griffier van gemeente Almere, brak in zijn afscheidsinterview in NRC een lans voor meer dualisme in de raad en een raad die meer in zijn kracht stond. Ik denk dat deze raad samen met jou heeft laten zien dat dualisme uiterst krachtig werkt en dat we juist met elkaar, met college en raad samen, hebben laten zien dat we allemaal voor hetzelfde ideaal gaan, namelijk een gemeente Landsmeer van en voor ons allen. Ik verwacht in die zin dan ook wel dat er binnenkort wat telefoontjes uit Den Haag zullen komen om bij ons af te kijken hoe dualisme nu echt werkt.

Ging er dan echt niks mis in de afgelopen tijd? Was het echt allemaal hallelujah? Is er dan echt niet nog iets onduidelijk? Tsja, het enige wat we nog niet weten is waar de tweede D in jouw naam voor staat.

Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar het overkomt mij regelmatig dat ik ergens ben en dat er dan een liedje of een songtekst in mij opkomt van een of andere artiest. Gek genoeg heb ik dat nu weer. Ik blijf maar het nummer van Guus Meeuwis – het is een nacht horen. Maar dan met een andere tekst... het gaat van...

### ***Refrein***

't Is Dennis Straat, die de gemeente nu verlaten gaat.

't Is Dennis Straat, die afscheid neemt van de gemeenteraad.

Het gekke is, verder komt het steeds niet. Ik zou willen dat er meer tijd was geweest, dan was het misschien wel tot een heel lied gekomen.

Maar goed, beste Dennis na vanavond valt het doek voor jou in Landsmeer. En ik ben, net als velen met mij, zeer benieuwd in welke rol we jou hierna gaan zien. Toen we daar laatst over spraken gaf je aan dat je nog niets concreets had, maar zeker wel de ambitie had om op deze ingeslagen weg te blijven. Mogelijk weer in een nieuwe burgemeestersrol. Vanuit Landsmeer zul je dan in ieder geval op waardering, erkenning en aanbeveling kunnen rekenen, mocht men ons willen uitnodigen als referentiemateriaal. Het fenomeen gekozen burgemeester kon rekenen op veel weerstand in het land, voor jou zouden we een uitzondering willen maken.

We zien het afscheid met lede ogen aan, maar laten je niet met lege handen gaan.

Iedereen die weleens een online vergadering heeft bijgewoond waarbij Dennis vanuit huis inlogde weet wat er bij Dennis in zijn studeerkamer tegen de wand naast de bank stond... Nou? Juist een gitaar. De liefde voor muziek wil jij als langgekoesterde wens nu ook via gevoelig snarenspeel ten gehore brengen. We verwachten een hoop straks op de afterparty.

Maar goed, de liefde voor muziek dus. Tijdens de beatnacht en ook op de muziek van Eleven20one heb je staan dansen tot diep in de nacht. Je hebt kunnen genieten van het muzikale moois wat Landsmeer te brengen had. Daar wilden wij graag met ons eerste cadeau op inspelen. Je krijgt van de raad, fractievertegenwoordigers en griffie iets wat nog niet bestaat, uniek is en voor jou speciaal wordt ontworpen. Pianovirtuoos Arjan van Elst zal voor jou een pianostuk gaan arrangeren, wat tot stand komt na een persoonlijk interview met jou. Dit pianostuk wordt dan opgenomen en krijg jij als toonbaar bewijs *van* en muzikaal aandenken *aan* jouw tijd in Landsmeer.

Maar goed, toen was de collectezak nog lang niet leeg. Of dat een uiting is van vreugde of van verdriet om jouw afscheid, dat moet je zelf maar duiden. Hoe dan ook, we weten dat je een liefhebber van kunst bent. Je bent sinds 2019 o.a. voorzitter van de Stichting Monet in Zaandam. Helaas bleek er op korte termijn geen Monet beschikbaar. Sinds gisteren weten we echter dat je bezig bent een collectie aan te leggen van schilderijen van Anton Heijboer. Met het tweede cadeau verdubbelen we graag jouw collectie.

Namens de raad mag ik je beide cadeaus overhandigen. Ik wens je namens ons allen het volgende toe. Je spreekt vier talen, en hebt o.a. gestudeerd in Litouwen. Wat nu volgt is mijn beste Litouws:

**Gerai, buk laimingas!** Wat zoveel betekent als: Het ga je goed, wees gelukkig!

#### ■ Overhandiging cadeaus

Mocht je nu een onbedwingbare drang krijgen om zelf iets te gaan zeggen, dan moet je nog even op je lip bijten. Er is nog één ingekomen stuk wat we graag met je willen delen. Dat zal te zien zijn op het grote scherm.