

Laat de EU sterren fonkelen

Over de uitslag van het Brits referendum is al veel gezegd. Ik vind het zeer jammer dat een kleine meerderheid van de Britten heeft gekozen voor een vertrek uit de EU. Een heuse aardverschuiving. Wie wordt er beter van? Hoe verder?

Laten we eerst naar het Verenigd Koninkrijk zelf kijken. Vooralsnog is de balans negatief. De afgelopen 30 jaar heeft het pond nog nooit zo laag gestaan. De Britse economie verloor in één dag zijn positie als vijfde economie ter wereld aan Frankrijk. Kredietbeoordelaars gaan bekijken of Groot-Brittannië zijn triple A status wel kan behouden. Hoe dan ook: de Brit levert hiermee in.

Belangrijk zijn ook de interne consequenties voor het Verenigd Koninkrijk. Met 52 % van de Britten is bij referendum besloten de Europese Unie te verlaten. Schotland zal een nieuw referendum organiseren om uit het Verenigd Koninkrijk te stappen en bij de EU te blijven. Het was de belofte van premier Cameron een referendum te houden; hij kondigde zijn aftreden aan, staat zelf buitenspel en heeft zijn land buitenspel gezet. Queen Elisabeth is upset. Het is aan de inwoners zelf, er dreigt een versnippering van het Koninkrijk. Dit is zeker zijn bedoeling niet geweest.

Maar ook de EU kan het gebrek aan vertrouwen bij veel burgers in z'n zak steken. Het project van vrede en veiligheid en economische groei heeft gewerkt, maar is losgezongen van de burgers. EU-verworvenheden worden voor lief genomen en alles wat zo'n beetje fout gaat, wordt geweten aan het incapabele Europa en de Brusselse bureaucratie. Europa is doorgegaan met nieuwe uitbreidingen en regelgeving op allerlei details, waarbij er van uit werd gegaan dat ook de burger er het nut van inziet. Europa heeft in zijn doorgroei onvoldoende binding opgebouwd met haar burgers. Hiermee komt Europa in de hoek te staan van de V&D, een vertrouwd merk dat zichzelf heeft overleefd. Als klanten de meerwaarde niet ervaren en het bedrijf zich niet langer onderscheidt, gaat het ten onder. Zonder klantbeleving gaat Europa het ook niet halen. Als de burgers de meerwaarde niet zien, gaat het mis. Zo verwordt Brussel tot een emmer zonder bodem, waarmee het bij zwaar weer moeilijk hozen is.

Aan mij de taak om als gekozen parlementariër mee orde op zaken te stellen. Europa moet "groot zijn op de grote dingen en klein blijven op de kleine dingen". Een Europa dat blijft meetellen in de wereld en intern vast houdt aan een basis die voor alle landen geldt. Dan gaat het om het effectief controleren van de buitengrenzen, eerlijke regels op de binnenmarkt en gerichte ondersteuning voor de banen van nu en straks. Landen die daar bovenop nog meer samen willen doen, krijgen hiervoor de ruimte. Minder eenheidsworst en meer maatwerk, waartoe landen zelf beslissen. Een uitgelezen kans burgers daarbij te betrekken.

Ik pleit in Brussel voor het Europa van de Regio's. Versterk de democratie door de regio's en steden op de voorgrond te zetten. De EU laat hier zien, wat Europa brengt in het leven van alledag. Laten we hier, in onze provincie die bij uitstek profiteert van Europa, met elkaar in gesprek gaan. Nu blijft de Europese meerwaarde onderbelicht. Zo zag ik, daags na de Brexit twee pagina's met enthousiaste verhalen in het Brabants Dagblad over de kraamkamer voor nieuwe industrie en luchtvaart in Gilze Rijen. Geen woord over het feit dat Europa hierin fors investeert en met veel Europese partners bijdraagt aan dit Brabants succes.

Deze zomer ben ik de rapporteur over de Europese Investeringsfondsen. Mijn stelling is: laat de Europese sterren fonkelen. Hier en elders in de EU. Niet zozeer de gele sterren op de Europese vlag, maar mensen die met Europa verder komen. Dan wordt duidelijk hoe het anders en beter kan. Ik ga hen uitnodigen en ondersteunen voor zichzelf te spreken.

Bent u hiervoor in? Laat dan iets van u horen. Neem contact op via mijn website:
www.lambertvannistelrooij.nl.

Ik dank u wel.

Lambert van Nistelrooij

Lid Europees Parlement CDA