

Beste mensen,

Ik vind het een eer dat ik hier vanmiddag tot u mag spreken. Mijn naam is Mitra Rambaran, ik spreek hier namens CDA Kleurrijk, wij zijn een bijzonder orgaan van het CDA. Wij werken op alle niveaus samen met politici aan een nieuwe toonzetting vanuit het CDA als het gaat om inburgering, integratie, participatie, maar ook emancipatie.

Hartelijk dank aan de organisatie voor het initiatief tot een Vredesloop.

Het is goed dat dit initiatief van mensen zelf komt, mensen zoals Shiwally die zelf een lange strijd achter de rug heeft van onbegrip voor haar seksuele geaardheid. Wij als CDA Kleurrijk ondersteunen dit initiatief.

Geweldig dat Shiwally dit initiatief heeft genomen en het voor elkaar heeft gekregen om zoveel verschillende organisaties achter haar idee te krijgen. Toen ze hiermee begon was dit een idee van haar alleen en ik kan me de discussies op facebook herinneren waarin ze gevraagd werd met welke organisaties ze dit zou gaan doen.

Als ik naar alle mensen kijk die hier aanwezig zijn, dan zie ik heel veel organisaties.

Wij gaan met z'n allen zo meteen de Vredesloop lopen om dadelijk bij de Tweede Kamer een petitie aan te bieden.

Deze petitie heeft Shiwally aangemaakt op [petitie.nl](http://petitie.nl) en het heet:

### **Vier Diversiteit van Mens-Zijn!**

Omdat diversiteit niet alleen gaat over man of vrouw of etnische achtergrond, betekent diversiteit eigenlijk gewoon: oog hebben voor de

goede kanten van mensen om je heen en niet verblind zijn door de verschillen. Niet iedereen is tenslotte overal even goed in. Het gaat er dus niet alleen om wat jij als individu kan en weet, maar juist om wat jij en andere mensen sámen kunnen en weten.

Gisteren toen ik deze speech voorbereidde, waren er 111 mensen die deze petitie ondertekent hebben.

Mensen die net als u en ik streven naar een vreedzaam Nederland. Een Nederland dat tolerant is, waar verschillen mogen bestaan en waar men omziet naar elkaar. Naar sociaal zwakkeren, naar ouderen, naar mensen die het moeilijk hebben in de samenleving.

Een Nederland, zoals Ruud Lubbers, ambassadeur van CDA Kleurrijk het verwoord heeft: dat gebaseerd is op de beginselen van vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid. Wij, de burgers van Nederland, zijn verantwoordelijk voor onze rijk geschakeerde samenleving. Ons land is een open, democratische en pluriforme rechtstaat, en maakt deel uit van een sterk en bezielde Europa. Te midden van een schitterende verscheidenheid van culturen en levensvormen maken wij deel uit van één wereldwijde gemeenschap van volkeren en weten wij ons lotsverbonden met al wat op de Aarde leeft.

Vandaag is het 21 maart 2012. De Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie. Deze dag is door de Verenigde Naties ingesteld. Wij staan op deze dag stil bij het onrecht dat individuen en groepen elkaar aandoen. Ook in Nederland kennen we dit verschijnsel, neem nu alleen maar het Polenmeldpunt van de PVV. Nu zij geen succes meer hebben met hun Islamverhaal en dit zelfs als religie betitelen, hebben ze een andere doelgroep gevonden waar ze hun giftige pijlen op richten.

Dat kan en mag niet zo zijn in Nederland.

Wij willen een Nederland dat Kleurrijk, Duurzaam en Sociaal is. De kern daarvan is: diversiteit en participatie.

Wij willen de toekomst van Nederland invullen met de vier uitgangspunten van het CDA: gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, gerechtigheid en rentmeesterschap.

Wij willen:

Een Nederland dat ruimte biedt en een open houding heeft voor mensen die een geloof belijden.

Een Nederland waar homoseksuelen zich vrij voelen en gedragen voelen door hun gemeenschappen.

Een Nederland waar jongeren eerlijke kansen krijgen als ze de arbeidsmarkt opgaan.

Een Nederland waar niet je afkomst telt, maar je toekomst.