

Motie Zondagsopening

Voorzitter

Opnieuw ligt er een motie voor rondom het wel of niet behouden van de zondagsrust. Het is een onderwerp dat duidelijk de verschillen laat zien tussen de fracties in deze raad. Wat het CDA betreft mag het duidelijk zijn dat wij een voorstander zijn voor het behoud van de zondagsrust.

Hierover moet wel gezegd worden dat het CDA een brede volkspartij is, waarbij om verschillende redenen het CDA Ridderkerk de zondagsrust wilt behouden. Wanneer ik bijvoorbeeld naar mijzelf kijk, is o.a. hetgeen wat de Bijbel mij leert de grondslag waarom ik voor behoud van de zondagsrust ben. Voor anderen is het juist de onderbreking van de week en de 24/7 economie de reden om voor een rustige dag te zijn. U las het ook in de krant afgelopen week: 1 dag in de week dat de betreffende meneer rustig op zijn balkon kan zitten.

Een andere perspectief is bijvoorbeeld ook dat het een dag is wat ruimte biedt voor het afleggen van bezoek aan familie, sportactiviteiten, bezoek aan de natuur en/of vrijwilligerswerk.

Vanuit deze Christendemocratische gedachten willen we daarom graag de zondagsrust in Ridderkerk behouden, omdat wij denken dat dit het beste is voor Ridderkerk. Daarom zullen we tegen de voorliggende motie stemmen.