

Henk, als voorzitter van het CDA Kaag en Braassem, kijk ik terug op een Henk, die het stokje van Judy overnam door deel uit te gaan maken van het lokale CDA bestuur. Voor jou Henk, aanvankelijk, doch niet geheel, onbekend terrein waar ongetwijfeld enige overreding achter zat om die stap te maken. Je pakte het op, op je eigen bedachtzame wijze. Je was er altijd als het werk dat toeliet, kwam als het maar even kon op de fiets naar de vergaderingen. Je bezocht bestuurs, fractie en raadsvergaderingen. Je wilde wel graag op tijd naar huis en gaf dat ook aan met een zijdelingse opmerking, die wel binnen kwam. Je was ook gehecht aan de overweging bij het openen van de vergadering. Daar ging je heel bewust mee om, zeker als het je beurt was. Naarmate dat, we langer met elkaar te maken hadden, werd je opener in en buiten de vergadering. Je vertelde over je werk, over de bezoeken in het buitenland. Maar ook regelmatig vertelde je over de ontwikkelingen in jullie gezin en kwam je passie voor het zeilen ter sprake.

Henk we hebben je leren kennen als een rustige en bedachtzaam je punt makende bestuurder. Actief voor het CDA, gedreven en zeer bewust op naar het congres over regeringsdeelname. Enthousiast daar over te vertellen en zich verbonden voelend met de grote CDA gemeenschap. Je maakte je sterk voor lokale onderwerpen. Wat was je trots toen je ons kon melden dat je jongste zoon Henk-Jaap zich zelf had aangemeld als lid.

Onze vergaderingen sloten we altijd af met een ferme handdruk met nog even aandacht hoe het verder thuis ging. En wanneer er een nieuwjaar begonnen was dan kwam je steevast even kort langs - op de fiets - ons alle goeds te wensen.

Henk, je wilde niet op de voorgrond staan, maar was duidelijk aanwezig door je rijzige gestalte, je kenmerkende haardos, je eigen glimlach.

Aan dit alles is een abrupt einde gekomen. We zijn diep verslagen en woorden zijn dan maar arm. Henk, dank voor alles en rust in vrede.