



CDA-lezing  
📍 Tryater te Leeuwarden

*“Leven in vrijheid”*

**3 maart**

Inloop: 19.15 uur

Start: 19.30 uur

## “Vrijheid met een menselijk gezicht”

door Jos van Oord

Afgelopen zomer, kort na de herdenking van 75 jaar D-Day, was Jos van Oord (71) op vakantie in Normandië. Voor het eerst zag hij de invasiestranden, en dat maakte diepe indruk. “Duizenden en duizenden jonge mannen hebben daar het leven gelaten.” In de dorpen langs de kust hingen aan lantaarnpalen hun grote zwart-witportretten, met de namen erbij. “Ik zag de foto’s van die makkers en dacht: ze zouden het leven van nu eens moeten zien. Wat zouden ze ervan vinden? Zijn we daarvoor doodgegaan?” Hebben we de vrijheid in de afgelopen driekwart eeuw goed gebruikt? Zijn we echt vrij geworden? Wat is vrijheid? De theoloog en tv-presentator werpt deze vragen op in de inleiding ‘Vrijheid met een menselijk gezicht’ op 3 maart 2020 tijdens de CDA-lezing.

In een persoonlijk getint verhaal zal Van Oord aan de hand van eigen ervaringen en enkele filosofische- en Bijbelse noties zicht geven op wat Vrijheid ten diepste voor hem betekent. In ieder geval is vrijheid voor hem niet een soort blijheid of vrijblijvendheid. ‘Vrijheid is een verantwoordelijkheid’.

Jos van Oord (71) startte in de horeca, maar ging op latere leeftijd theologie studeren en werd predikant. In Amersfoort zette hij naast een Oecumenische geloofsgemeenschap ook een cultuurhuis op, een plek waar hij mensen met elkaar wilde verbinden. Daarna werd hij interim- predikant in Baarn. "De kracht van de plaatselijke gemeente ontroert mij: het omzien naar elkaar." Nu is Van Oord Tv-presentator bij de KRO-NCRV voor het programma “Met hart en ziel” .



## “Wat betekent vrijheid voor iemand die zijn vrijheid en identiteit kwijt is geweest?”

door Ehsan Momenzadah

Ehsan Momenzadah heeft in 1996 zijn vaderland (Afghanistan) door omstandigheden achtergelaten en is gestart samen met het gezin aan een reis waar de bestemming van onbekend was. Deze reis heeft in totaal 6 jaar in beslag genomen totdat Ehsan weer aan een nieuw bestaan kon beginnen, een stukje vrijheid kon voelen en weer in veiligheid en vrijheid kon leven. Ehsan is namelijk in 2002 in Nederland terecht gekomen.

Ook in Nederland heeft Ehsan 5 jaar lang in een soort “vrije gevangenis” geleefd, namelijk in een AZC. Hierin was hij wel in een vrij land maar mocht niet gebruik maken van de rechten en vrijheid wat voor een autochtoon wel van toepassing was. Hij kon niet naar het buitenland, mocht niet werken en kon niet zijn rijbewijs halen om de echte vrijheid te kunnen ervaren/voelen.

Ondanks de beperkingen in zijn vrijheid heeft Ehsan er toch voor gekozen om te blijven studeren, ook al wist hij dat zijn verblijf in Nederland niet zeker was. Ehsan is gestart bij de ISK (internationale schakel klassen), daarna een stap gemaakt naar het vmbo TL, vervolgens naar het MBO (CIOS), daarna naar de Hanze Hogeschool (ALO) en na het behalen van zijn bachelor diploma heeft Ehsan ook zijn Master of Education diploma gehaald. Sinds 2012 is Ehsan bij de Hanze Hogeschool als opleider werkzaam en daarnaast heeft hij jaren lang bij het Werkman College gewerkt en momenteel werk hij ook bij Noorderpoort.

Tijdens deze bijeenkomst zal Ehsan Momenzadah zijn levensverhaal met de aanwezigen delen en ook duidelijk maken vanuit zijn eigen ervaringen/perspectief wat vrijheid is, en wat dit voor iemand als Ehsan betekent. Be happy with this moment, this moment is your life (Rumi). Deze Qoat is alles omvattend voor het verhaal van Ehsan Momenzadah.

